

Werelddier

HET MAGAZINE VOOR DIERENBESCHERMERS

'We blijven
strijden voor
beer Baloo'

Hulp aan
zwerfhonden
in Oekraïne



▣ Het lot van de plofkip ▣ Het belang van Europese verkiezingen



Colofon



World Animal Protection
Nederland

Louis Couperusplein 2^{III}
2514 HP Den Haag
telefoon 0882680000
info@worldanimalprotection.nl
worldanimalprotection.nl



World Animal Protection verzorgt deze uitgave minimaal driemaal per jaar om donateurs en belangstellenden te informeren.
IBAN: NL30TRIO0198307365
BIC: TRIONL2U

World Animal Protection is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met een belastingvrijstellingstatus onder nummer 810592873.



Volg ons op



Duurzaam | Het papier waarop Werelddier is gedrukt, is 100% chloorvrij en is gemaakt van materiaal uit goed beheerde, FSC®-gecertificeerde bossen en uit gerecyclede materialen.



Wil je dit magazine liever alleen digitaal ontvangen? Dat kan.

Ga naar:

► worldanimalprotection.nl/digitaal
en laat ons je voorkeuren weten.



Voorwoord

Toekomst voor dieren

Sinds kort moet ik regelmatig aan Nonna denken, een prachtig, speels, aanhankelijk hondje. En aan haar redster Zhanna. Die vond Nonna weggedoken onder een vrachtwagen op een industrieterrein in Odessa, Oekraïne. Haar vacht was vervilt, ze was ondervoed, bang en het ergst van al, haar achterpoten weigerden dienst: ze was aangerezen en niet meer in staat voor zichzelf te zorgen.

Zhanna heeft Nonna gevonden en gered. Dat geldt ook voor hond Maluk. Zijn baasje moest naar het front om mee te vechten. Maluk is blind, heeft extra zorg nodig. Hij zou het niet gered hebben zonder hulp van Zhanna.

De grootschalige oorlog in Oekraïne duurt nu al meer dan twee jaar – en je zou bijna vergeten dat Rusland al tien jaar geleden het land binnenviel. Het menselijk leed en de verwoesting die Poetin op zijn geweten heeft, is onbeschrijfelijk. Maar ondanks al die ellende zijn er mensen als Zhanna die dag in, dag uit in touw zijn om de dieren te redden. Dieren die net zo goed slachtoffer van de Russische agressie zijn, dieren zoals het hondje Nonna. Met jouw donaties hebben we Zhanna en andere dappere Oekraïners in staat gesteld veel meer dieren te redden. Je leest er in dit magazine meer over,

net als over onze inspanningen voor de beren. De oorlog in Oekraïne heeft niet alleen gevolgen voor huisdieren. De EU heeft de grenzen geopend voor goedkoop Oekraïens kippenvlees, dat niet hoeft te voldoen aan de wettelijke dierenwelzijnsnormen. Het wel en wee van de kippen is een onderwerp dat me na aan het hart ligt, het is onderwerp van mijn nieuwste boek, *De ontplofte kip*. De kippenproblematiek is één van de vele voorbeelden van hoe beslissend de Europese Unie is voor dieren. En dus hoe beslissend onze gezamenlijke stem op 6 juni is. De verkiezingen voor het Europees Parlement gaan bepalen of we straks in een Europa leven dat dierenwelzijn belangrijk vindt, of dat de dieren links laat liggen.

Dirk-Jan Verdonk
algemeen directeur World Animal Protection Nederland

Leestip

De laatste neushoorn

Trouw-journalist Erik van Zwam reisde twee jaar door savannes, bush en woestijn in Afrika en Azië. Waarom? Hij ging op zoek naar de vijf laatste soorten neushoorns.

Het resulteerde in een reportage over het vinden en beschermen van neushoorns, maar ook over biodiversiteit, klimaat, kapitalisme, milieu en de toekomst van mens én dier.



De laatste neushoorn, Erik van Zwam. Fontaine Uitgevers, ISBN 978 94 640 4199 6, € 24,99.

Ook Pets Place stopt verkoop kangoeroeproducten



De lijst van bedrijven die kangoeroevlees en -leer uit de verkoop halen, wordt steeds langer. Dierenspecialzaak Pets Place geeft nu ook aan te stoppen. Met dank aan de vele handtekeningen van onze supporters kunnen we dit dierenleed aan de kaak stellen en gaan er hopelijk nóg meer bedrijven overstag.

BIJZONDER FOTOMOMENT

Heb je ooit gehoord van de manenwolf? Dit unieke dier leeft in de bossen en graslanden van Zuid-Amerika. Hij lijkt niet op de wolf die we in Nederland kennen en houdt er een heel andere levenswijze op na. Zo graaft hij holen met zijn bek en zijn lievelingseten is een vrucht. Helaas gaat het niet goed met de manenwolf. Daarom slaan we de handen ineen met de Braziliaanse dierenorganisatie Onçafari en doen we er alles aan om dit unieke dier te beschermen. Bijzonder: de urine van de manenwolf ruikt naar cannabis!



Vrolijke dierenkaarten

Heb jij deze kleurrijke kaarten al gezien? De illustraties zijn gemaakt door Lieke van der Vorst en ze gaan bij Dille & Kamille als warme broodjes over de toonbank. Goed nieuws, want 20 procent van de opbrengst gaat naar World Animal Protection.

Europees bontverbod uitgesteld

Verdrietig nieuws: het Europees Parlement stelt zijn beslissing over het bontverbod uit. Vorig jaar kwamen we met een burgerinitiatief in actie tegen de bontindustrie in Europa. Meer dan 1,6 miljoen mensen tekenden het voorstel waardoor de Europese Commissie verplicht werd om het verbod in overweging te nemen. Nu is de beslissing uitgesteld tot 2026. Enorm teleurstellend, want hiermee negeert de commissie het lijden van dieren én de stem van alle petitiëtenaars.

3 vragen...

Luc Enting, natuurdocumentairemaker. Zijn nieuwe serie, *In het Wild*, is nu te zien op Videoland.

1. Wat vind jij het bijzonderste dier van Nederland?

'Er zijn veel ontzettend leuke dieren, maar een bijzondere nieuwkomer is de wolf. Vijf jaar geleden maakte ik een film over de Veluwe, en nog geen jaar later wandelden de eerste wolven Nederland binnen. Echt fantastisch! Als ik ze voor mijn lens heb, soms hele roedels op maar dertig meter afstand, stroomt de adrenaline door m'n lijf.'



2. Wat is een misvatting over de Nederlandse fauna?

'Mensen zijn zich vaak niet bewust van de fauna in Nederland. Ik maak films omdat ik kijkers graag meer over dieren wil leren. Het is belangrijk dat we onze omgeving respecteren. De wolf is daarbij een mooi voorbeeld. De natuur is allang gewend aan zijn aanwezigheid, maar de mens helaas nog niet.'

3. Wat is de grootste dreiging voor dieren in Nederland?

'Hier kan ik heel kort over zijn; de mens is absoluut de grootste bedreiging. Stikstof, verdroging, noem het maar op – het wordt allemaal door ons veroorzaakt. Ik hoop daarom dat iedereen blijft lezen, schrijven, kijken en leren over dieren, zodat we ons bewust blijven van onze invloed en omgeving.'

Meer zien van Luc Enting? ► entingfilms.nl

Vrijheid voor beer Baloo

Het leefgebied van de mannelijke bruine beer kan zo groot zijn als de provincie Utrecht. Maar dat geldt niet voor beer Baloo. Baloo zit al meer dan twintig jaar opgesloten in een klein hok in een Roemeens ski-resort. Samen met Floortje Dessing startten we een petitie om Baloo te bevrijden en te verhuizen naar berenopvang Libearty. Iedereen was begaan met Baloo en de handtekeningen stroomden binnen. Campagnemanager wilde dieren Sanne Kuijpers praat ons bij.

Baloo werd als welpje gevonden in de Roemeense bossen, waarna boswachters hem meenamen voor verzorging. Baloo kwam in privébezit en heeft het bos sindsdien alleen vanachter tralies teruggezien. Hij verblijft in een kooi naast een skilift, waar hij cornflakes te eten en limonade te drinken krijgt. Kinderen plagen Baloo met stokken door de tralies, en hij heeft weinig plek om zich te verschuilen. Kortom: een nachtmerrie voor zo'n machtig wild dier.

Een nieuw begin voor Baloo

Sinds 2005 verbiedt de Roemeense overheid particulieren om beren te houden. 'Maar toch heeft deze wetgeving nog niet voor de vrijlating van Baloo gezorgd,' legt Sanne uit. 'Baloo's eigenaar gebruikt hem sinds 2000 als mascotte voor zijn ski-resort en weigert hem af te staan. De beer is gedegradeerd tot niets anders dan een vermakelijk object in verschrikkelijke omstandigheden.'



Één ding is zeker: Baloo hoort niet achter tralies. En dus verzamelden we - samen met onze internationale kantoren, Floortje Dessing en fotograaf Jasper Doest - zo veel mogelijk handtekeningen. Op deze manier wilden we de druk opvoeren en de Roemeense overheid ervan overtuigen dat Baloo nu écht bevrijd moet worden.



Meer dan 178 duizend handtekeningen

'Baloo zit gevangen in vreselijke omstandigheden; de Roemeense overheid moet hem zo snel mogelijk verhuizen naar berenopvang Libearty,' stelt Sanne. Met deze missie en ruim 178 duizend handtekeningen op zak vertrokken we, samen met Floortje Dessing, naar Boekarest. Dankzij hulp van een betrokken Roemeense televisiepresentatrice lukte het om een afspraak te maken met de juiste instanties. Op 19 december 2023 was het zover: de handtekeningen werden overhandigd aan Dan Stefan Chiru, de Roemeense staatssecretaris van Biodiversiteit. 'Dat zoveel mensen wereldwijd zeggen: "dit mag niet", vind ik hartverwarmend,' vertelt Floortje Dessing hierover.

Een complexe zaak

De Roemeense overheid is het ermee eens dat Baloo moet worden bevrijd, maar helaas is de situatie heel complex. 'De staatssecretaris gaf aan dat de juridische grondslag nog mist om Baloo nu te kunnen bevrijden. Dat heeft er onder meer mee te maken dat Baloo in bezit kwam van de huidige eigenaar vóór ingang van de wet in 2005. Ze hebben ons uitgenodigd om samen te werken om de juridische zaak rond te krijgen en dus de beer in beslag te nemen,' vertelt Sanne. Ook Floortje Dessing legt zich er niet bij neer: 'Na dit heldere statement kan de Roemeense overheid niet meer om ons heen en wordt het tijd voor actie.'

Hoe nu verder?

World Animal Protection probeert op dit moment vooral informatie in te winnen. 'We stellen vragen aan het instituut

dat de oorspronkelijke vergunning aan Baloo's eigenaar heeft afgegeven. Ook raadplegen we Roemeense advocaten om de zaak te onderzoeken en de juiste juridische stappen te zetten,' vertelt Sanne. 'We zijn meer dan ooit vastbesloten om te blijven strijden voor de vrijheid van Baloo én andere wilde dieren die nog worden uitgebuit.'

Een veilige toekomst voor Baloo

In gevangenschap wordt een beer ongeveer 35 tot 40 jaar oud - met uitschieters tot 50 jaar. 'Volgens de berenexperts van Libearty is Baloo niet te oud om te worden overgebracht. Zij doen dit hartstikke vaak,' legt Sanne uit. 'Baloo heeft dus de kans om nog ruim tien jaar van zijn vrijheid te genieten.' Hij kan niet meer in het wild worden vrijgelaten, maar hij is van harte welkom in berenopvang Libearty: een veilig toevluchtsoord voor geredde beren om in een semi-natuurlijke omgeving te leven (meer over Libearty lees je op pag. 6, red.). Deze opvang ligt slechts op vier uur rijden van het ski-resort waar Baloo nu opgesloten zit.

'Baloo zit daar nutteloos, verlaten in een hok, omdat iemand hem wil bezitten'

Foto's © Jasper Doest



Wilde dieren als entertainment

Wereldwijd leven tot wel 500 duizend wilde dieren in gevangenschap voor het vermaak van mensen. Veel te jong weggehaald bij de moeder, vaak getraind om kunstjes te vertonen en onder erbarmelijke omstandigheden gehouden. Baloo is daar één van. Je kunt de petitie voor Baloo nog steeds ondertekenen, om extra druk te zetten op de Roemeense overheid. Dit kan via: worldanimalprotection.nl/doe-mee/teken-petitie



'We blijven strijden voor Baloo's vrijheid'

'Wereldwijd leven tot wel 500 duizend wilde dieren in gevangenschap'



Red de gevangenen beer!

Dat is wat wij graag willen. En daarom gingen we een samenwerking aan met onze partner Millions of Friends. Het resultaat? De oprichting van berenopvang Libearty in Roemenië. Van opgesloten in piepkleine kooien naar rondbanjeren in 69 hectare eikenbos: inmiddels zijn – mede dankzij jouw steun – meer dan 130 beren gered uit hun wrede nachtmerrie.

In Roemenië was het ooit normaal om jonge beren te vangen. Deze beren hebben een leven vol mishandeling geleid – opgesloten in kleine kooien en gebruikt als toeristische attractie bij restaurants, hotels of zelfs tankstations. Sinds 2005 is dit verboden in Roemenië, maar de wet wordt helaas slecht nageleefd. Omdat er weinig opvangplekken waren voor geredde beren, is Libearty in het leven geroepen. De berenopvang is gelegen in het hart van de Roemeense Karpaten. Een veilig toevluchtsoord waar beren na jarenlang gevangenschap genieten van een zo vrij mogelijk leven. Eenmaal aangekomen

kunnen ze voor het eerst in hun leven in bomen klimmen, in vijvers met water spetteren en in speciale hutten overwinteren. Experts laten de beren uiteraard langzaam wennen aan het bos en hun soortgenoten. Voor de meeste was het nota bene de eerste keer dat zij gras én andere beren zagen.

De geredde beren krijgen bij Libearty alle zorg die ze nodig hebben voor een lang en gezond leven. Denk aan: de juiste voeding, medische zorg en – in de koude wintermaanden – goede verwarming van hun verblijven. Elke donatie is daarom welkom en we zijn dankbaar voor alle ontvangen steun.



▶ KIJKTIP

Live kijken naar de beren in Libearty? Dat kan via de QR-code of op:



▶ youtube.com/watch?v=V3aTplxIGDg

Libearty is ook de fijne plek waar beer Baloo hopelijk terechtkomt. World Animal Protection is druk bezig met zijn vrijlating. Zijn verhaal vind je op pagina 4.



Foto © Jasper Doest

DOOR DIRK-JAN VERDONK

Stem voor dieren!

Het is een duizelingwekkend aantal, maar jaarlijks leven en sterven er zo'n acht miljard dieren in de Europese vee-industrie. De meeste van hen leiden korte levens vol verveling, stress en frustratie omdat ze geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Vele zitten opgesloten in nauwe kooien, alleen of op elkaar gepropt.

Het was een gedenkwaardige dag: op 30 juni 2021 beloofde de Europese Commissie dat er een einde komt aan het houden van dieren in kooien in de Europese vee-industrie. Ze zegde toe in 2023 daarvoor met een voorstel te komen, onderdeel van een bredere verbetering van de Europese dierenwelzijnswetgeving. De hoopvolle boodschap van de Europese Commissie was een reactie op het burgerinitiatief 'Stop de kooien', waar tal van dierenbeschermingsorganisaties de schouders onder hadden gezet, waaronder World Animal Protection. Niet minder dan 1,4 miljoen Europese burgers ondertekenden het initiatief.

Diervriendelijk stemmen

Maar 2023 ligt al achter ons en het is nog steeds wachten op het beloofde voorstel. En 6 juni komt snel in zicht, de datum voor de Europese verkiezingen. Daarna zal er een nieuwe Europese Commissie aantreden en een nieuw Europees Parlement. Zal de nieuwe Europese Commissie de belofte nakomen en met een voorstel komen om dierenwelzijn flink te verbeteren en kooihuisvesting af te schaffen? En zal het nieuwe Europese Parlement daarmee instemmen?

Meer dan ooit is de verkiezingsuitslag voor dieren cruciaal. Meer dan ooit is het belangrijk dat Europese burgers diervriendelijk gaan stemmen.

En het gaat niet alleen om dieren die opgesloten zitten in de vee-industrie, maar ook om andere dieren. Binnen Europa zijn er tal van misstanden. Denk aan het in kooitjes houden van dieren voor hun bont, de import van kangoeroeproducten, de malafide hondenhandel of het gebruik van

VOTE FOR ANIMALS 2024

wilde dieren in circussen of als exotisch huisdier. Voor al die dieren is een diervriendelijke verkiezingsuitslag bitterhard nodig.

Samen met andere dierenorganisaties voert World Animal Protection campagne om kandidaat-politici op te roepen zich sterk te maken voor dieren én om burgers op te roepen om op diervriendelijke politici te stemmen. Doe ook mee en kijk op: [▶ www.voteforanimals.com](https://www.voteforanimals.com)





'De vleeskip is een soort monster waar we vanaf moeten'

De vleeskip is binnen één mensenleven uitgegroeid tot het meest gegeten dier. Dat dit dodelijk ongezond is voor mens, dier én milieu lijkt nog niet te zijn doorgedrongen. In zijn boek *De ontplofte kip* legt onze directeur Dirk-Jan Verdonk uit hoe dit precies zit.

Hoe is de moderne vleeskip eigenlijk ontstaan?

'Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd in de Verenigde Staten een grote wedstrijd gehouden om de beste vleeskip uit te roepen, de "kip-van-morgen-competitie". De winnende kip stond aan de basis van wat we nu een plofkip noemen en was bedoeld om de kipconsumptie aan te jagen. Dat mislukte aanvankelijk. Men zag kip namelijk niet als echt vlees. Voor de nieuwe vleeskippenindustrie een domper.'

Wat gebeurde er toen?

'Slimme reclamemensen gaven kip daarom een "vlees-imago". Kip werd, net als rund- en varkensvlees, in stukken gesneden en in allerlei vormen bereid. Zo ontstonden kipburgers, kipsaté en kipnuggets. De kipconsumptie steeg vervolgens explosief, eerst in Amerika, later eigenlijk overal. Waar men in Nederland in de jaren '50 per jaar zo'n twee kilogram kip at, is dat nu vertienvoudigd. Dit komt tevens omdat kip - onterecht - als gezond en milieuvriendelijk vlees werd gepositioneerd.'

Wat maakt dit zo'n groot probleem?

'Kip gezond en duurzaam? Absoluut niet. Met de vleeskip is een soort monster gecreëerd waar we vanaf moeten. Buiten dat het een ramp is voor de kip zelf, eist de massaproductie van de vleeskip haar tol van onze aarde én de mens.'

Hoe tast kip onze gezondheid aan?

'Onderzoekers ontdekten in 1948 dat vleeskippen sneller groeien als ze antibioticum krijgen. Met als resultaat dat inmiddels twee derde van alle antibiotica ter wereld in de vee-industrie wordt gebruikt. Dit draagt bij aan de toenemende antibioticumresistentie bij mensen. Simpele infecties, zoals blaasonsteking, kunnen zodoende fataal zijn; alleen al in 2019 stierven er wereldwijd 1,3 miljoen mensen aan een antibioticumresistentie. Als dit zo doorgaat, hebben we in 2050 jaarlijks zo'n tien miljoen doden te

betreuen. Vleeskippen zitten daarnaast met z'n tienduizenden op een kluitje: ideaal voor vogelgriepvirussen om te muteren tot een dodelijk gevaar. Virologen stellen dat dit een pandemie gaat veroorzaken. De vraag is alleen nog wanneer.'

Wat doet World Animal Protection hiertegen?

'Al jaren stimuleren we fastfoodketens hogere dierenwelzijnsstandaarden in te voeren voor de vleeskip. We monitoren deze toezeggingen in onze "ranking", The Pecking Order. We boeken hier vooruitgang mee, zij het langzaam. Daarnaast roepen we bedrijven, financiële instellingen en de overheid op voor een betere balans tussen dierlijk en plantaardig eten. Het is hoog tijd om de nog altijd groeiende industriële veehouderij terug te dringen.'

De ontplofte kip, Dirk-Jan Verdonk. Mazirel Pers, ISBN 978 94 624 9788 7, €29,99.



Jouw hulp maakt het verschil voor honden in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne duurt al bijna twee jaar. Dagelijks sneuvelen er mensen en raken families ontwricht. De omvang van het leed is enorm. Voor mensen, maar ook voor dieren.

Bij de grootste hondenopvang in Lviv probeert een handjevol vrijwilligers zoveel mogelijk honden op te vangen. Het asiel bood vóór de oorlog al onderdak aan tweehonderd zwerfhonden, maar nu zijn daar tweehonderd honden bijgekomen. Doordat mensen zijn gevlucht of moeten vechten aan het front, worden huisdieren op grote schaal achtergelaten.

Gelukkig heeft jouw hulp vanuit Nederland een enorm verschil gemaakt voor de honden in Lviv.



Onder het afdak van het waterpomp-huisje kan nu ook medicatie voor de honden en hout voor het bereiden van maaltijden opgeslagen worden.

Dankzij jou hebben we in het afgelopen jaar een waterpomp kunnen schenken aan het asiel. Daardoor kunnen de honden veilig drinken.



Dankzij oprichter Natalia en haar team zijn de honden in goede handen en krijgen ze de (medische) zorg die ze nodig hebben.

Buiten is het ijskoud, helaas zijn er nog niet genoeg hokken waar de honden een warme slaapplek kunnen vinden.



De meeste honden zijn vrolijk en gek op mensen. Maar er zijn er ook een aantal zwaar getraumatiseerd door de oorlog; deze honden zijn agressief en doodsbang voor onbekenden.



DE NOOD IS HOOG

Jouw bijdrage heeft een groot verschil gemaakt, maar de nood is nog steeds hoog. Het asiel heeft een tekort aan voedsel, medicatie en aan ruimte voor alle honden. Help je mee om de toekomst van deze dieren in Oekraïne veilig te stellen?

Samen maken we het verschil.

Coverdier: de bruine beer

Gevreesde jager of knuffelbare teddybeer? In films en boeken wordt de beer op verschillende manieren uitgebeeld. Van de goedaardige Ollie B. Bommel en Winnie de Poeh tot aan de loei-agressieve grizzlybeer in *The Revenant*. Maar hoe knuffelbaar óf gevaarlijk is een bruine beer nu eigenlijk?

De bruine beer is een solitair en schuw dier. Het is een alleseter, maar plantaardige gerechten zoals noten, bessen en vruchten staan bovenaan zijn lijstje. Insecten, vissen of kleine zoogdieren eet hij soms en hij jaagt alleen op grote dieren wanneer het echt niet anders kan. Zijn aarbare vacht, grote kop en kleine oren staan in contrast met zijn vlijmscherpe klauwen. De bruine beer kan perfect horen en ruiken, maar minder goed zien.

Lang geleden leefde de bruine beer ook in Nederland, maar door ontbossing en de jacht werd hij verdreven. Nu vind je de bruine beer in delen van Europa, Azië en Amerika; 41 procent van de totale populatie in Europa leeft in de Karpaten. Vooral in West-Europa wordt het leefgebied van

beren steeds kleiner. De bruine beer leeft in bosrijke gebieden en bergen, waar hij het liefst zo ver mogelijk bij mensen vandaan blijft. Hij is dan ook niet agressief, behalve als er jongen in het spel zijn. Dan is het oppassen geblazen, aangezien de moeder beschermend kan zijn.

Wereldwijd is er helaas veel berenleed. En dat geldt niet alleen voor de bruine beer. In Azië worden beren misbruikt voor de berengal-industrie. In Pakistan vinden nog altijd beer-hondengevechten plaats en worden beren pijnlijk afgericht voor toeristische dansshows. Ook in Roemenië werden beren tijdenlang gehouden voor entertainment. Jonge beertjes werden uit het wild gehaald en gebruikt om toeristen of klanten te lokken met trucjes die ze aan-



geleerd kregen. Het houden van beren door particulieren is inmiddels illegaal in Roemenië, maar beer Baloo laat helaas zien dat deze regelgeving slecht wordt gehandhaafd.

Samen met onze partners doen we er alles aan om zoveel mogelijk verwaarloosde beren te redden. Zo werken we samen met het berenreservaat Balkasar Bear Sanctuary in Pakistan en Libearty in Zarnesti, Roemenië.

► Lees meer over Libearty op bladzijde 6

Diervriendelijk shoppen

Op zoek naar een origineel cadeau dat ook de dieren ondersteunt? Onze webshop staat vol superleuke items voor jezelf én anderen. Wat dacht je van onze verjaardagskalender, of een tas met je lievelingsdier erop? Kijk op:

► worldanimalprotection.nl/webshop



RETOUR: Louis Couperusplein 2^{III}, 2514 HP Den Haag

PostNL
Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas